



Nieuwsbrief familie Bijkerk



Overzeese lezer,

nr. 11 // december 2013

Aan het einde van het jaar 2013 willen we u hartelijk groeten vanuit Anderland en u goede kerstdagen toewensen. Meer dan tweeduizend jaar geleden kwam Jezus naar de aarde. Dat is lang geleden, heel lang. Toch veroudert Zijn werk niet. Dagelijks ervaren christenen wereldwijd Zijn werk in hun hart en is er hoop voor degenen die nog in de duisternis zijn. Hij kwam namelijk ondanks de omstandigheden. Zwijs daarom niet in het jaar 2014, maar vertel Zijn werk van dag tot dag.

In dit nummer:

- Uit het dagelijks leven van de kinderen
- Geroepen tot
- Project Bijbelonderwijs inlands vrouwen
- MAF – Suriname

Uit het dagelijks leven van de kinderen

Wat heerlijk! De onvoldoendes, die we op school haalden, behoren vrijwel tot het verleden. In het Engels praten en lezen gaat ons steeds makkelijker af.

Soms halen we met elkaar herinneringen op in de vorm van cijfers: 3,2; 2,5; 4,7 en 1,9. Zo was de start. Dan beseffen we weer hoe pittig het was op de Engelse school en hoezeer de Heere laat zien dat Hij oog heeft voor ons.

Tegenwoordig trekken we na onze huiswerktijd de tuin in. Er worden plantages aangelegd, naar het voorbeeld van de tuinen uit de slaventijd en de periode van de contractarbeiders. Plannen voor watervoorziening,

bemesting en vuile overalls zijn aan de orde van de dag. Van

plantjes nog niets te zien, maar dat komt misschien nog...



Geroepen tot



Op een wonderlijke manier heeft de Heere een aantal maanden geleden laten weten dat we een nieuw project moesten beginnen.

We werden namelijk door studentenvereniging Solidamentum gevraagd naar een project voor een sponsoractie. Toen we dit

de Heere vroegen, vestigde Hij onze gedachten op Bijbelonderwijs (beter gezegd Bijbeltraining) door Jacoline voor inlandse vrouwen. Het betreft een project waar we zelf niet aan zouden zijn begonnen, vanwege de vele hindernissen die er zijn. (zie omme zijde)

Project Bijbelonderwijs inlandse vrouwen

Pasgeleden las ik: "Onderwijs je de vrouwen, dan onderwijs je het hele volk".

Momenteel bereid ik me voor op de Bijbeltraining. De gebrekkige communicatiemiddelen met de dorpen in het binnenland maken het niet gemakkelijk. Ook is er veel overleg nodig met zendelingen en kerken. Heel belangrijk is het om mij de lesstof in eenvoudige taal eigen te maken. Begin januari 2014 hoop ik

met MAF naar de Indiase dorpen Tepoe en Palumeu te vliegen om een start te maken met het trainen van een klein aantal vrouwen. Deze vrouwen zullen een jaar lang, door middel van twaalf Bijbelstudies over vrouw-zijn, worden voorbereid om de andere vrouwen uit het dorp te onderwijzen. Zending bedrijven in het binnenland kost veel tijd en geld. Het vliegtuig is de enige manier om de Indianen

te bereiken. We zijn dankbaar dat er zoveel geld is ingezameld door een sponsoriets-tocht. Hierdoor kan ik een jaar lang elke maand een dag mee-vliegen! We beginnen het project in twee dorpen om ervaring op te doen en hopen het werk uit te kunnen breiden. Bidt u mee dat de hele dorpscultuur onder invloed van het Evangelie zal komen? Op de site www.szos.nl kunt u het project volgen.

MAF-Suriname

De Surinaamse Zending Vliegdiens gebruikt haar oprichtingsnaam 'MAF Suriname' weer als 'werknaam'. Het wereldwijd ingevoerde nieuwe MAF logo en kleurschema van de vliegtuigen ziet u voortaan ook in Suriname.

Eindelijk is het zover! Het visum voor de familie Den Os is verstrekt. Op 5 december zijn ze in Suriname aangekomen. Martijn zal de positie van chef vlieger innemen. Voor mij betekent dit dat er, naast het vliegen, meer tijd vrijkomt voor de managementtaken.

Het is ontzettend druk bij MAF. We worden gezegend met veel vluchten. MAF is bezig met één van de grootste projecten in haar

geschiedenis: vernieuwing en uitbreiding van de vloot. In Amerika wordt een zespersoons Cessna 206, die we van MAF USA hebben gekocht, gerenoveerd. We hadden eerst ge-



dacht om na de komst van de Cessna 206 onze eigen vliegtuigen te laten opknappen, maar vanwege de uitbreiding van het werk zijn we nu bezig met de aanschaf van twee grotere

en nieuwere toestellen. De achtpersoons Airvan lijkt erg geschikt voor het werk dat we doen. Graag zouden we één van de twee toestellen op korte termijn in willen zetten.

Bidt u mee voor dit project?

(Andy deelt in Tepoe tassen uit, die hij ontving van stichting Waardenburgh.)

Postadres:

Fam. A.L. Bijkerk
p/a MAF-Suriname
P.O. box 2031
Paramaribo, Suriname
fam.bijkerk@gmail.com
Telefoon 06 37 118 118

Verjaardagen

18 januari	Jacoline
9 maart	Andy
25 april (2002)	Daan
23 mei (1999)	Mark
11 juli (2008)	Stefan
4 oktober (1992)	Roeland
7 november (2009)	Elise



Wilt u ook helpen de kinderbijbel te verspreiden? Doneer dan uw gift met vermelding van 'Actie kinderbijbel' op het rekeningnummer van SZOS (1608.87.208).

Voor actueel nieuws:
www.szos.nl

Stichting Zendingsondersteuning Suriname (SZOS)

Lindenlaan 4
2969 BZ Oud-Alblas
Rabobank nr. 1608.87.208

penningmeester:
Lydia Bijkerk
administratie@szos.nl

Informatie over SZOS?
www.szos.nl of info@szos.nl

Nieuwsbrief ontvangen?
nieuwsbrief@szos.nl

secretaris TFC:
Corine Both
0345 633989